

I KAJAK PÅ

Isle of

En udvidet weekend var nok til en fantastisk oplevelse

Man behøver nødvendigvis ikke bruge en hele uge af den hårdt optjente ferie for at få en fantastisk kajakoplevelse uden for Skandinavien.

Vi valgte i marts at besøge Isle of Man i det Irske Hav mellem Irland, Skotland og England. Isle of Man er på størrelse med Bornholm og har dobbelt så mange indbyggere. Øen er selvstændig med eget parlament, eget flag, egen nationalsang og er ikke medlem af EU.

Vi havde planlagt turen med afrejse torsdag den 24. marts og hjemtur søndag den 27. marts, så der var ikke meget tid at give af, alt afhængig af vejret.

En flybillet til øen koster t/r ca. 1.800 kroner per person.

Hvorfor lige Isle of Man?

Isle of Man er en lille glemt perle i "udkants-Europa". Øen kan udover klipper, hede, skove og bjerge (hvis 635 meter er et bjerg...), et rigt dyreliv og dejlige mennesker, også byde på oplevelser i kajak på et fantastisk smaragdfarvet hav langs spændende kyster med stejle klipper, stejle skrænter og mange grotter. Forskellen i tidevand er op til 10 meter to gange i døgnet, og det er af sikkerhedsgrunde nødvendigt at ro med lokale kajakroere for at få de bedste oplevelser under betryggende forhold.

Kontaktede den lokale klub

Vi kunne af gode grunde ikke tage vore kajakker med til øen for en så kort tur, så vi bestemte os for at kontakte den lokale kajakklub på øen: "Manx Paddlesports Canoe Club" via deres hjemmeside. På hjemmesiden kan man blive "Paddle Buddy", hvilket betyder, at man får adgang til deres Yahoo-group kommunikation. Der kan man søge om lov til at ro med, når der annonceres til fælles roning, for det meste i weekenden.

Efter tilmelding som "Paddle Buddy" gik det stærkt med mails frem og tilbage. Den lokale klub ville gerne ro med os og ville også stille kajakker med nødvendigt gear til rådighed for turen. Vi skulle bare medbringe vort eget rotøj mm. Hvis vi havde lyst, måtte vi da gerne donere £ 5 til klubkassen per person!

>>>

TEKST: HANNE NORDFALK OG STEFAN HAMMERICH, RUNGSTED KAJAKKLUB, EPP2
FOTO: STEFAN HAMMERICH OG STEVE WATT

Man



Hanne pakker sin kajak på havnepromenaden før afgang.

Manx Paddlesports Canoe Club har ca. 40 medlemmer, men intet klubhus. Klubbens kajakker medbringes på en trailer til turene, som opslås via Yahoo-group mailen. Steve Watt er klubbens leder, en garvet og rutineret kajakroer og lærer på det lokale gymnasium. Steve foreslog, at vi ringede sammen fredag den 25. marts for at planlægge stedet, hvor vi skulle ro ud fra, da vejrudsigten lød på 6-8 m/s fra øst om lørdagen, hvor vi skulle ro. Mødested blev Port Erin på den sydvestlige del af øen den følgende dag kl. 11.00. Turen var planlagt sydpå rundt om øen Calf of Man og retur til Port Erin.

Hjertelig modtagelse

Vel ankommet til en tørlagt (ebbe) strand ved Port Erin, tog det ikke lang tid at finde Steve og de øvrige klubmedlemmer. De var alle meget hjertelige og interesserede i at vide noget om os og hvor vi kom fra. Klubben har købt Prijon havkajakker, hvilket passede os fint til et for os fremmed farvand med mange hurtige skift fra stille til oprørt.

Man var ikke så sart med kajakkerne på de kanter, og da de skulle transporteres ud til vandkanten cirka 100 meter ude, tog man blot fat i forreste bæregreb og trak kajakken hen over havbund, småsten mm. Vi hjalp hinanden pligtskyldigt med begge kajakker, mens de lokale så undrende til. Vi kunne bare ikke få os selv til at ridse bunden op på disse helt nye kajakker.

Vel oppe i kajakken gik turen sydpå langs 40 meter høje klippesider og både vand, humør og snak mellem bådene var i top. Efter en time mødte vi den første koloni af gråsæler omkring 10-12 stykker, som kiggede sløvt på os og blev liggende indtil vi var tre-fire meter

fra dem. Så gled de stille i vandet og kom op på siden, foran, bagved og under kajakkerne. Utrolig nysgerrige og en fantastisk oplevelse.

Stor grotte

Vi fortsatte en tid videre på sydsiden af Calf og kom til en stor grotte, som åbnede sig i klippesiden med en åbning på 10 meter. Vi roede ind i grotten hvor solens lys reflekterede i grottens loft, som bestod af grønt granit. Meget smukt.

Frokosten indtog vi på øen Calf, hvor vi gik i land. Den ligger syd for Isle of Man. Øen er fugle-/dyrereservat, og vi kunne kun komme i land ved at ro ind i et lille leje lavet til biologer og øens administration. Kajakkerne blev igen trukket op over de store klippestykker, og de skulle højt op på grund af tidevandet. Det gjorde ondt i sjælen! Der var pragtfuldt på øen og solen varmede, så alle tog solbad.

Ved 14-tiden pakkede vi atter sammen, og vi rundede Calf of Man for at ro lige ind i turens anden koloni af gråsæler. Vi fik selskab af sælerne et godt stykke og roede tilbage langs kysten mod Port Erin. Turen sluttede kl. 16, og vi havde roet 16 km. Udstyr og sikkerhed var i top, rolederen med radiokontakt til Kystvagten som vinkede til os, da vi roede i havn i Port Erin. Der var styr på tingene.

Det var en fantastisk dejlig og anderledes dag og stor tak til Steve, som fik en bog om Danmark og £ 10 til klubkassen.

Det er oplevelser som denne, der har øget vores interesse for kortere ture. Lige nu er vi begyndt at tage de første kontakter til Mallorca og Jersey, som kunne blive de næste kajakmål for en udvidet weekend.



“ Man var ikke så sart med kajakkerne på de kanter ”

En tur ind i en af de mange grotter



Kajakkerne på slæb til vandkanten.



Vi kommer helt tæt på en koloni af gråsæler

Kajakkerne trækkes op på klipperne pga. tidevandet